



Stephanos

nr. 1 - 2026

**Verwachting, vreugde
en dankbaarheid**

Onderwijs en identiteit

**Water scheppen uit
de Fontein**





INHOUD



14



16



18



21

- 3** Welkom
- 5** Meditatie
- 7** Van de voorlichter
- 9** Sponsoring
- 11** Agenda
- 13** Werk in uitvoering
- 22** Bedankt
- 25** Uit het leven van...
- 27** In gesprek met...
- 29** Kids

Uit het veld

- 14** Verwachting, vreugde en dankbaarheid
- 16** Onderwijs en identiteit
- 18** Water scheppen uit de Fontein
- 21** David, een kleine jongen met een grote God

Cover verhaal

Zowel in Malawi als Zambia zijn veel kwetsbare kinderen. Toegang tot gezond, genoeg en gevarieerd eten, onderwijs en een veilige omgeving om zich te ontwikkelen is voor veel kinderen eerder een droom dan de werkelijkheid. Stéphanos zet zich in voor deze kinderen en de gemeenschappen waarin zij geboren zijn. In onze programma's is aandacht voor baby's en schoolkinderen, maar ook voor ouders of verzorgers. Training en toerusting voor een betere toekomst gaat echter nooit zonder de Goede Boodschap. Want een echt mooie toekomst is alleen te vinden in Jezus Christus.

Alstublieft, het eerste magazine van 2026 ligt weer voor u! We hebben het jaar 2025 achter ons gelaten, waarin oorlog, onrust, ziekten en honger in de wereld aan de orde van de dag waren en nog zijn. Maar daartegenover staat ook Zijn constante zorg en trouw, waardoor wij mogen geloven dat Hem niets uit de hand loopt. In onze Stéphanos-familie is er gelukkig eensgezindheid in de zorg voor onze medemens in Malawi en Zambia. We zijn dankbaar voor alle donateurs, kerken en ondernemers die ons met gift en gebed steunen en die met name kwetsbare kinderen in Afrika een warm hart toedragen.

Hoe dankbaar kinderen kunnen zijn, kunt u lezen in de bijdrage van Pastor Massa, waarin hij vertelt dat ook kinderen soms lessen voor ons hebben waarvan we kunnen leren. En over leren gesproken: het is bemoedigend te horen dat een afgestuurde student aangeeft het Bijbels onderwijs te gaan missen, zoals onze Malawische directeur benoemt in zijn bijdrage.

Bij Sanne, in Zambia, verschenen er grote aantallen kinderen op een kinderbijeenkomst om uit de Bijbel te horen. En wat komen de geschiedenissen uit de Bijbel dichtbij als daarin voorbeelden staan, die in het dagelijks leven van Zambia heel normaal zijn, zoals Anneke uitlegt.

In mijn “werk in uitvoering” op pagina 13 vertel ik u graag meer over ons werk van de afgelopen maanden en onze visie voor de toekomst. En -zoals ik in het vorige magazine heb beloofd- stellen wij u graag onze nieuwe Raad van Toezicht leden voor, die sinds 1 januari van dit jaar binnen de RvT werkzaam zijn. Ga hiervoor naar pagina 27.



Namens iedereen die betrokken is bij de uitvoering van ons werk, hoop ik dat u ook dit magazine weer met veel plezier zult lezen. En dat u zich verbonden blijft voelen met onze missie om diaconale hulp en evangelisatie te bieden aan (wees)kinderen, hun ouders of verzorgers en de gemeenschappen waarin ze leven.

Johan van der Ham, directeur/bestuurder

Wilt u ook aan de slag voor Stéphanos?

kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

Werkgroepen

Stéphanos telt op dit moment elf werkgroepen en drie thuisfrontcomités. Wie zij zijn en waar zij werken vindt u op de website www.stephanos.nl/werkgroepen. De doelen van de werkgroepen van Stéphanos zijn:

- het actief zorgen voor naamsbekendheid van onze stichting en zo mensen betrekken bij ons werk in Malawi en Zambia;
 - het verzamelen van (financiële) middelen om het werk voort te kunnen zetten.
- Zou u ook graag actief willen zijn in een werkgroep bij u in de buurt? Versterking is altijd welkom.

Meer informatie vindt u op de website. Mocht u daarna nog vragen hebben of u aan willen melden, dan kunt u contact met ons opnemen met de contactpersoon van de werkgroep (zie website) of via voorlichting@stephanos.nl.

Frituurvet

U kunt uw frituurvet inleveren bij onze inzamelpunten die u kunt vinden op www.stephanos.nl/werkgroepen. Wilt u zelf inzamelpunt worden? Zie dan de advertentie elders in dit magazine.

Bent u ondernemer en wilt u graag iets doen voor uw verre naaste?

Wat denkt u van het financieel sponsoren van meerdere kinderen? Of het financieel steunen van het werk onder de kinderen in Malawi en Zambia? Bel voor meer informatie onze fondsenwerver op 06 30167172 of mail naar voorlichting@stephanos.nl. Kijk ook eens op www.stephanos.nl/ondernemers

Wenskaarten

Onderstaande adressen verkopen (foto)kaarten voor Stéphanos. Meer informatie kunt u vinden op: stephanos.nl/wie-wij-zijn.

Alblasserdam	Mi's Brocante, Plantageweg 4
Arnhem	Fam. Van Belzen, Schokker 1
Daarle	Erna Kleinjan, Groeneweg 22
Dirksland	Simons Kleding, Voorstraat 52
Dordrecht	Mw. Van Utrecht, Mauritsweg 268
Elspeet	Simons Kleding, Stavenseweg 16a
Genemuiden	Miranda's Hairfashion, Burg. ten Veldestraat 81 Fam. Riezebos, Oostermaat 50 Fam. Van de Sluis, Kamperzeedijk 49 Fam. van Dijk, Pr. Clausstraat 20 Fam. Boender, Ratelaar 29 Fam. Kruger, Grutto 23a
Hasselt	Rosedale Collections, Hoogstraat 26 Fam. J. Slingerland, Cellemuiden 27, fotokaarten@stephanos.nl Fam. Verhoek, Ambachtsweg 3
IJsselmuiden	Gentle Fashion, Dorpsweg 17
Katwijk aan Zee	Fam. A.J. Schaap, E.N. Rahusenstraat 9 Fam. Van Duivenvoorde, Tijnstraat 28
Middelharnis	Hoedenhuis Josephine, Kaai 9
Nieuw-Lekkerland	Simons Kleding, Kleijburgplein 29
Nunspeet	Mw. Den Boer, Kuntzestraat 1
Sprang-Capelle	Fam. Van der Schans, Raadhuisstraat 153
Staphorst	Fam. Ubak, Oude Rijksweg 175 Hulst&Co, Oude Rijksweg 2 Kaaspakhuis, Ebbingeweg 9c
Stellendam	Kaasboerderij J. van Schaik, Langeweg 1
Terneuzen	De Boekenschuur, Reuzenhoeksedijk 12 Fam. Zegers, Oude Vaart 90
Urk	Zus & Zo kado, Klifweg 10
Werkendam	Fam. Voets, Achtervliet 20

Winkeltjes

De winkeltjes van Stéphanos zijn erg actief. We zien resultaat van het vele werk dat door hen wordt verricht. Graag willen we dit blijvend onder uw aandacht brengen. Koop uw inkopen bij de winkeltjes die u kunt vinden op www.stephanos.nl/winkeltjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stéphanos. Er zijn ook winkeltjes die verkoopavonden bij u aan huis verzorgen. Kijk snel op de website voor contactgegevens. Is er geen winkeltje in uw omgeving en overweegt u er een te beginnen? We adviseren u graag.

Hier adverteren?

Ziet u kansen en wilt u graag adverteren in ons magazine? Neem contact op met onze voorlichter en vraag naar de mogelijkheden. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel 06-30167172.



Want de Heere ulieder God is een God boven in den hemel en beneden op de aarde

Jozua 2:11b

Er is paniek in Jericho. De geruchten die de inwoners van Jericho hebben gehoord over de daden des Heeren met Zijn volk Israël hebben er voor gezorgd dat het volk alle moed verloren heeft. Bij Rachab heeft het wat uitgewerkt. Ze zegt: *Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft*. Dat is geloofskennis geweest. Door dit te belijden erkent ze dat de Heere recht heeft op het land en dat Hij het zeker aan Zijn volk zal geven. Maar zij staat buiten dat volk van Israël. Dat betekent dat het ook voor Rachab omkomen wordt. Het is voor haar een verloren zaak.

Heeft u dat ook al eens geleerd? Dat je buiten God en buiten zijn volk staat en dan te moeten geloven dat het een verloren zaak is buiten God? Dan blijft er maar één ding over en dat is de dood.

Van nature bouwen we allerlei dikke muren om ons heen. Alsof *stad Mensenziel* een vesting is die niet in te nemen is. Hooguit komt er een slaafse vrees in ons leven. Dat gebeurde ook wel bij de inwoners van Jericho. Leest u het maar na in vers 11. Maar het bracht hen niet tot de erkenning van de God van Israël.

Rachab heeft geleerd dat ze buiten de God van Israël een verloren mens is en dat de dikke muren van Jericho haar niet redden kunnen. En dat doet haar roepen om redding. Daarom belijdt ze dat ook: *Ulieder God is een God boven in de hemel en onder op de aarde*.

Wat komt daarin duidelijk het werk van Gods Geest uit in haar leven. Ze weet dat de afgoden van Kanaän

haar niet kunnen redden. Er is een innerlijke breuk in haar leven gekomen met de inwoners van Jericho en de afgoden van Jericho.

Wat een onderscheid tussen Rachab en de andere inwoners van Jericho komt hier openbaar. Rachab 'valt' door die geruchten voor de God van Israël. De inwoners van Jericho -hoewel er grote angst is in hun leven- kunnen dezelfde blijven en ze houden het uit in hun strijd.

Hoe is dat in uw leven? Misschien leeft u wel met grote angst om te sterven, net als de inwoners van Jericho. Maar u mist de liefde tot God, een toevallen en erkennen van deze God in Zijn recht.

Rachab mag deze God te voet vallen. Want ze weet: *ulieder God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde*. Daarmee zegt ze eigenlijk: Als ik dan gered zal worden, dan kan het alleen door deze God. Maar daarmee is ze niet gered. Het wordt omkomen. Ze heeft alles tegen maar één ding weet ze wel: bij de HEERE is redding te verkrijgen. Die wetenschap heeft haar werkzaam gemaakt. Ze kent de Heere in Zijn recht, al weet ze nog niet van Jozua af. Hem heeft ze nog niet ontmoet. De ontlediging van mijzelf maakt plaats voor het werk van die meerdere van Jozua, Jezus, Wiens naam betekent: de Heere redt. Dat zal nu juist het wonder gaan uitmaken in het leven van Rachab.

Ds. H. Roelofsen, Gameren





Terwijl ik deze bijdrage schrijf, kijk ik uit het raam en zie ik het sneeuwen. Genieten! Vooral als we lekker warm bij de kachel zitten. In ons werelddeel, zo'n 2000 km verderop in Oekraïne, zijn kou en sneeuw een groot probleem, aangezien energievoorzieningen in de oorlog verwoest zijn. Hoe te overleven in een flat waar het een paar graden boven nul is! In een ander werelddeel, een kleine 8000 km verderop in Malawi en Zambia, zijn er weer heel andere zorgen. Zoals bijvoorbeeld geen voedselzekerheid, torenhoge prijzen, brandstoftekorten enzovoorts. Wat een zorgen!

Één zorg moet ons -waar we ook wonen- het meest drukken en dat is de zorg die het aardse overstijgt: 'Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God?'. Dan mogen we misschien ook weleens bemoedigd worden vanuit Gods Woord: *Ziet, de Filistijn, en de Tyrier, met den Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen (Psalm 87:4b en 5)*. Door het wereldgebeuren heen gaat de Heere door met Zijn werk! Mogen wij al weten een van 'die' te zijn? Dankzij uw steun mogen wij mensen bereiken met dit Woord, *dat eeuwig zeker is, en slechten* (dat is onwetenden, eenvoudigen) *wijsheid leert* (Psalm 19:4 berijmd). Mogen we ook in 2026 op u rekenen?

2026

Inmiddels hebben we in dit nieuwe jaar alweer mooie plannen voorbij zien komen. Stéphanos werkgroepen en tfc's zijn druk bezig met het voorbereiden van activiteiten ten bate van het werk dat door Stéphanos gedaan mag worden. Kijk vooral even op de website

naar de geplande activiteiten. We hopen u daar te ontmoeten!

Wilt u ook vrijwilliger van Stéphanos worden? Van harte welkom in onze Stéphanos vriendenapp! **Meld u dan aan via de QR code!** In deze groepsapp zetten wij onder andere oproepjes voor hulp tijdens beurzen, tips om geld in te zamelen én onze nieuwsbrieven. Samen voor het goede doel!



Als dit magazine uitkomt, is de Stéphanos Vriendendag al achter de rug. We hopen hier in het volgende magazine door middel van een fotoverslag nog even op terug te komen.

In januari hebben we de eerste werkvakantiebijeenkomst gehouden. Het was mooi om te merken dat de sfeer goed was. We hopen nog één of twee keer samen te komen om de groep te informeren en elkaar beter te leren kennen. We wensen de jongelui een goede voorbereiding toe.

Verder organiseren we dit jaar weer een ondernemersreis. Zie de advertentie op pagina 24. **Er zijn nog een paar plekje vrij.** Interesse? Neem dan gerust even contact op!

Een hartelijke groet,
Harry Droppert

Voor alle data geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

INDOOR STEEL

Waar staal en stijl samenkomen

Ontdek de magie van exclusief maatwerk van Indoor Steel. Wij brengen staal en stijl samen om het interieur en exterieur van uw woning, kantoor of winkel om te toveren. Wij ontwerpen onze meesterwerken met oog voor detail en streven altijd naar perfectie.

Bekijk onze website
voor meer informatie



www.indoorsteel.nl





SPONSORING



Sponsor ook!

Wij worden blij van post!

De Stéphanos kinderen zien uit naar post! Kijk voor de richtlijnen op www.stephanos.nl/post. Sponsoradministratie Stéphanos, Karel Doormanstraat 30, 8281DL Genemuiden.

Wilt u een kindje of een programma sponsoren?

Kijk op www.stephanos.nl/sponsor-worden of neem contact op met onze sponsoradministratie. Dit kan via adoptie@stephanos.nl of 06-42607399.

Dagopvangprogramma

In dit programma sponsort u een kind dat christelijk onderwijs en een goede maaltijd ontvangt op de Stéphanoschool. Alle kinderen in het programma krijgen een schooluniform en schoolmaterialen, zodat ze naar school kunnen. Voor € 22,50,- per maand helpt u een kind in het Dagopvangprogramma.

Weeshuis

De kinderen in het Stéphanos weeshuis kunnen om verschillende redenen niet langer thuis worden verzorgd. Deze kinderen wonen in de huisjes op het Stéphanosterrein en gaan hier ook naar school. De kosten voor een kind uit het weeshuis zijn 25,00 euro per maand. Bij aanmelden via de website vult u 'weeshuis' in in het opmerkingenveld.

Lees GezinsGids
voor een **actieprijs**



Scan de code
en word meteen
abonnee



3 maanden
€ 24,95

Waar stemt u uw kompas op af, in de wereld van nu? Waar vindt u houvast en verdieping voor de vraagstukken in het dagelijkse leven? Als GezinsGids kennen we de actuele dilemma's. Met bezinnende artikelen, diepgaande interviews en ontspannen reportages willen we een Bijbels houvast bieden in een woelige wereld. Nog geen abonnee? Neem een proefabonnement. **Nu tijdelijk 3 maanden voor slechts € 24,95.** (Dit abonnement stopt automatisch)

gezinsgids

Ga jij de
uitdaging
aan?

Schrijf je in
voor de
Stéphanos
fietstour 2026
op D.V. 13 juni




Stéphanos

Informatie en inschrijven:
www.stephanos.nl/fietstour
Help Caroline lesgeven!

Wat: Jaarlijkse voorjaarsverkoop
Wanneer: Vrijdag 20 maart, 15.00-19.00 uur
Waar: Bethelkerk, Bereklaauw 1, Genemuiden

Wat: Lentefair Nieuw-Lekkerland. U kunt bij ons terecht voor Beeren Ondergoed, gehaakte cadeautjes, hoeden, fruit, snoep en nootjes, Aloë Vera, JEMAKO, puzzels, tweedehands boeken, heerlijk gebak en veel meer. Zien we u dan? Welkom!

Wanneer: Zaterdag 21 maart, 9.00-15.00 uur
Waar: Winkelcentrum Kleyburgplein, Nieuw-Lekkerland

Wat: Struinen door de Duinen
Wanneer: 2e Paasdag (6 april), vanaf 14.00 uur
Waar: In de duinen bij Katwijk. Kijk voor meer informatie op www.stephanos.nl/agenda

Wat: Stéphanos Fietstour. Fiets mee of stel een team samen en draag zo bij aan een betere toekomst voor kinderen als Caroline!
Wanneer: Zaterdag 13 juni
Waar: Meer info op www.stephanos.nl/fietstour

De lekkerste supermarkt van Goeree-Overflakkee

Het lekkerste brood uit eigen bakkerij

Heerlijk maïs, ons Blonde d'Aquitaine rundvlees

We hebben al voor je gekookt

Alles voor de perfecte borrel

LAAG BLIJVERS

PLUS ziet paars van de Laagblijvers!

Openingstijden: ma-za: 07.30 uur -20:00 uur zo: gesloten

PLUS Slingerland Middelhamis / Kerkepad 7 Middelhamis // Goeree-Overflakkee // T: 0187-482772

KLEURPRET

NIEUW: Zambiaanse kleurboeken

A5 formaat - €5,00 per boek (excl. verzendkosten)
 Opbrengst is bestemd voor het werk in Zambia.
 Bestellingen lopen via de webshop op www.sanneinzambia.nl

Kleuren met Chisomo





In december werd er op onze compound afscheid genomen van Leanna, die met haar man en dochter (terug-)verhuisde naar Canada. We zijn Leanna dankbaar voor de manier waarop zij het sponsorprogramma coördineerde. Inmiddels is haar werk overgedragen aan Malawische werknemers, onder leiding van Pastor Massa. Hij is de Manager Spiritual Affairs, u wellicht bekend vanwege zijn artikelen in ons magazine. Deze keer leest u een artikel van zijn hand op de eerstvolgende pagina.

Dit jaar zal bij Stéphanos in het teken staan van het uitwerken van een visie op de toekomst, waardoor ons beleidsplan voor de volgende vijf jaar gestalte krijgt. Gedurende 2026 zal dit tijdens al mijn reizen naar Malawi en Zambia D.V. een belangrijk agendapunt zijn. Voor Malawi komt dit onder andere neer op het verder implementeren van het programma ICE (Integrated Community Empowerment). Met dit programma stellen wij kennis en middelen beschikbaar om de lokale gemeenschappen toe te rusten en te versterken, zodat ze in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Zoals ds. Kos op pagina 27 aangeeft, is ook de reformatorische identiteit een zeer belangrijk punt. Voor Zambia zal met het Zambiaanse team worden nagedacht over eventuele uitbreiding van de werkgebieden, de samenwerking met het Covenant College dat Stéphanos financieel ondersteunt, en meer.

Kortom, veel plannen om over na te denken en om uit te voeren, in de wetenschap dat Gods zegen onmisbaar is. Zoals Ps. 127:1 zegt: *Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.*

*Johan van der Ham,
directeur/bestuurder*



UIT HET VELD

Verwachting, vreugde en dankbaarheid





Het duurde geruime tijd voordat de kinderen nieuwe kleren kregen. Ze zagen al lange tijd uit naar de dag waarop ze naar de stad zouden gaan om nieuwe kleding te kopen. Uiteindelijk werd die dag gepland en begonnen de voorbereidingen.

“Iedereen mag kleding uitzoeken naar eigen smaak,” zei een van de verzorgers. De gezichten van de kinderen straalden van vreugde. Ze hadden deze dag al zo lang verwacht. De nacht vóór het uitstapje werd nauwelijks geslapen; iedereen fantaseerde over welke schoenen hij of zij zou kopen en welke kleding het mooiste zou zijn.

Toen de dag eindelijk aanbrak, stonden de kinderen zonder aansporing in de rij bij de badkamer om zich te wassen. Het ontbijt werd die ochtend nauwelijks aangeraakt; ze namen kleine hapjes en gingen snel naar buiten om op de bus te wachten die hen naar de stad zou brengen. Uiteindelijk kwam de bus en begon de reis. Al snel arriveerden ze in de stad en bij de winkels. Eén voor één stapten ze uit en gingen samen met de verzorgers naar binnen.

In de winkels kozen de kinderen kleding en schoenen naar hun eigen voorkeur. Iedereen was blij. Ieder kind kocht iets waar hij of zij echt van hield. Er was oprechte vreugde, blijdschap en een onafgebroken bewondering voor de gekochte spullen. Uiteindelijk was het tijd om terug te keren.

In een weeshuis ligt de vreugde van kinderen niet in dure geschenken. Nee, zelfs kleine dingen - die in onze ogen misschien onbeduidend lijken - betekenen voor hen liefde, vreugde en vriendelijkheid.

Eenmaal thuis renden de kinderen meteen naar hun kamers. Binnen enkele ogenblikken kwamen ze alweer naar buiten, allemaal gekleed in hun nieuwe kleren. Ze wachtten niet tot de volgende dag om ze te passen, maar trokken ze direct aan. Wat een vreugde was er te zien op hun gezichten! Het hele terrein vulde zich met gelach en vrolijke gesprekken, terwijl ze elkaar vertelden waarom ze juist dat ene kledingstuk hadden gekozen en het andere hadden laten liggen.

Die avond bedankten de kinderen hun verzorgers en zongen zij liederen van vreugde om hun dankbaarheid te uiten, zowel aan de verzorgers als aan God.

Uit deze ervaring leerde ik een aantal belangrijke lessen.

In een weeshuis ligt de vreugde van kinderen niet in dure geschenken. Nee, zelfs kleine dingen — die in onze ogen misschien onbeduidend lijken — betekenen voor hen liefde, vreugde en vriendelijkheid. Je zou kunnen denken dat een eenvoudige pop geen echte vreugde brengt, maar niets is minder waar.

Ten tweede zag ik hoe snel de kinderen reageerden op het goede nieuws dat ze naar de stad zouden gaan. Dat goede nieuws leidde tot een slapeloze nacht vol verwachting, vreugde en hoop. De ochtend leek voor hen maar niet te willen aanbreken. Dit deed mij denken aan Hebréeën 3:15, waar de Bijbel ons oproept om snel te reageren op het Evangelie wanneer wij het horen.

Daarnaast viel mij hun dankbaarheid op. Hoewel de gekregen spullen niet veel waren, betekenden ze voor de kinderen enorm veel. Voor hen was het een teken van liefde, zorg en erkenning. In 1 Thessalonicenzen 5:18 staat: *Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.*

Inderdaad, leven en werken met kinderen betekent leven te midden van vele leraren, die ons waardevolle levenslessen meegeven.

Pastor Massa, Manager Spiritual Affairs, Malawi



UIT HET VELD

Onderwijs en identiteit

Stéphanos is begonnen met de visie om wezen en kwetsbare kinderen te ondersteunen, zodat zij zelfredzaam kunnen worden. Maar hoe worden kinderen zelfredzaam? Zij beginnen hun levensweg met onderwijs: eerst de kleuterschool, daarna het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en uiteindelijk een vervolgopleiding.

Veel van onze kinderen misten echter in hun eerste vijf levensjaren de meest basale voorzieningen, met name voldoende voeding. Daardoor waren velen ondervoed en getraumatiseerd. Dit heeft gevolgen voor hun schoolprestaties en maakt het voor hen moeilijk om door te stromen naar de universiteit. Dit roept een belangrijke vraag op: wordt succes uitsluitend bepaald door het volgen van universitair onderwijs? Het antwoord is nee. Tegenwoordig zijn er in Malawi veel afgestudeerden zonder werk. Opvallend genoeg blijkt een praktijkopleiding en vakvaardigheid in Malawi tegenwoordig vaak waardevoller te zijn dan een universitair diploma. Er leeft een misvatting dat iemand alleen succesvol kan zijn met een universitaire opleiding, terwijl we juist zien dat jongeren ook zonder een

dergelijk diploma zelfredzaam kunnen worden door het aanleren van een vak.

Graag deel ik het verhaal van een van onze Stéphanos kinderen. Hij volgde een opleiding tot loodgieter aan het Stéphanos Centrum voor Beroepsopleiding (te vergelijken met een MBO - red.). Tijdens zijn diploma-uitreiking vertelde hij dat hij Stéphanos zou missen, omdat hij daar zoveel had geleerd over het Woord van God, vooral tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten. Wij zijn een christelijke opleiding, wat onder andere tot uiting komt in het delen van het Woord van God en catechese als vast onderdeel van het weekprogramma. Onze studenten staan bekend om een sterke arbeidsethos en discipline.



De eregast tijdens de diploma-uitreiking bevestigde dit en getuigde dat studenten van Stéphanos inderdaad zeer gedisciplineerd en hardwerkend zijn. Ook laten zij een christelijke levensstijl zien. En hij kan het weten, aangezien verschillende van onze afgestudeerden een baan hebben gekregen in zijn grote bedrijf.

Na de diploma-uitreiking kwamen de directeur, alle medewerkers en de executive director bijeen voor een nabespreking. Het verhaal van deze student, die vertelde wat hij het meest zou missen aan Stéphanos, raakte en motiveerde iedereen. Wij werden opnieuw bemoeidigd door de waarheid dat “de vreze des HEEREN het begin van de wijsheid is”, zoals geschreven staat in Spreuken 9:10.

Wij benadrukken als gereformeerde christelijke organisatie onze identiteit als christenen: dat wij niet alleen hoorders, maar daders van het Woord van God zijn, waar wij ons ook bevinden, en dat wij ons werk doen als voor de Heere. Eer aan God voor al het werk dat door Stéphanos in Malawi wordt verricht, en zegen over allen die dit werk dienen en ondersteunen.

dr. Clifford Kuyokwa – Executive Director Malawi





Water scheppen uit de Fontein

In de Bijbel worden vaak vergelijkingen en metaforen gebruikt om iets duidelijk en concreet te maken over God, geloof en leven. Bijvoorbeeld: *de mens is als gras* (Ps. 103) of als de Heere Jezus zegt: *Ik ben de ware Wijnstok* (Joh.15). Ook in het dagelijkse leven gebruiken we uitdrukkingen die uit de Bijbel komen, bijvoorbeeld *in goede aarde vallen* (Matt. 13) of *er is niets nieuws onder de zon* (Pred.1).

Heel veel vergelijkingen zijn in alle culturen duidelijk omdat ze uit het alledaagse leven genomen zijn. De Heere Jezus Zelf gebruikte veel voorbeelden: *Ik ben het Water des Levens* of *Ik ben het Licht der wereld*, *de Fontein van Levend Water*, *de Bron des Levens*. Water heeft ieder mens waar ook ter wereld nodig om te leven. Het licht en de duisternis zijn ook duidelijke beelden.

Bij vergelijkingen als in Psalm 51 *was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw* wordt het wat ingewikkeld omdat het in het oosten van Zambia nooit sneeuwt. Of als het over de golven van de zee gaat, want Zambia heeft geen zee. Of over de hoop als een *anker van de ziel* (Hebr. 9). Wat is een anker? Tijdens de trainingen krijgen we daar vragen over en mogen we het uitleggen. Nu ben ik niet helemaal teruggegaan naar het Hebreeuws of Grieks om te kijken wat de eerste vertalers gebruikt hebben, maar als je door de Bijbel heen gaat, vind je ook veel voorbeelden die juist heel sprekend en duidelijk zijn in het Afrikaanse plattelandleven.

Als we kijken naar de gelijkenis van de zaaier of de wan in de hand van degene die het kaf van het koren scheidt. We zien het overal om ons heen in de zaa- en





oogsttijd. Ook de ploeg achter de ossen of het juk waar de ossen mee aan elkaar verbonden worden, wordt veel gebruikt.

De les van de pottenbakker (Jer. 18) is duidelijk, evenals die van de schat in aarden vaten (2 Cor. 4). Er zijn dorpsmensen die potten van klei maken en deze potten worden veel gebruikt om in te koken of water in te bewaren.

Het licht van de kaars op de kandelaar (Math. 5) spreekt tot de verbeelding, want in veel hutjes worden kaarsen gebruikt om het donker te verdrijven.

In Openbaring worden vergelijkingen gemaakt met smaragd. In Zambia wordt smaragd gedolven, het is zelfs een van de grootste producenten van deze prachtige groene edelsteen.

De machtige leeuw is bekend als koning van het dierenrijk, de Leeuw uit de stam van Juda, Die overwonnen heeft (Openbaring 5).

Ook hierin blijkt weer hoe bijzonder de Bijbel is geschreven. Het is passend voor alle volken en alle culturen.

Anneke van Asselt - Zambia





pl
PORT LAVANDE
exclusieve mode

BESTEL ONLINE
OF MAAK ONLINE
UW AFSpraak EN
KOM GEZELLIG
LANGS IN ONZE
SHOWROOM IN
VRIEZENVEEN.

HARTELIJK WELKOM!



Maatwerk reizen naar Israël.

TELISRAELTRAVEL.NL



Ontdek het Israël van toen en nu.

Tel Israël Travel is een jonge organisatie waarin veel ervaring, kennis en passie is gebundeld. Groepsreizen, themareizen, business trips, standaard of maatwerk. Tel Israël Travel weet altijd de juiste combinatie van inspanning en ontspanning in het programma te brengen.

Meer informatie op telisraeltravel.nl

Telefoon: 088 - 011 88 44
Email: info@telisraeltravel.nl



Restment 
Engaged | Experienced | Professional



Veiligheid & Integriteit

ADVIES ONDERZOEK BEMIDDELING TRAINING

Restment | Tel. 088 011 88 11 | www.restment.com



GRONDWERKEN
RIOLERING
BESTRATING

WERK IN DE GOEDE RICHTING



kooikerinfra.nl • T 0522-46 82 14 • info@kooikerinfra.nl



David, een kleine jongen met een grote God

Als ik mijn auto bij de kerk parkeer, is het er nog heel stil. Vandaag begint het driedaagse kinderprogramma over David. Ik vermoed dat als ik de tas met voetballen pak en de eerste kinderen daarmee gaan spelen, het gauw drukker zal worden. Maar wat ik niet weet, is dat er al meer dan zestig kinderen en de juf en meesters die mij deze middag gaan helpen, in de kerk zitten te wachten! Ik kan u eerlijk zeggen, dat gebeurt eigenlijk nooit.

Oh, wat hebben ze er zin in!

Samen met de vrouw van de dominee loop ik in de richting van de kerk en als we ons hoofd om de hoek steken, zien we het. Oh, wat hebben ze er zin in! De kerk is geveegd, de bankjes staan netjes opgesteld, iedereen die vorige week heeft aangegeven te helpen is op de afgesproken tijd aanwezig en heel veel kinderen zitten te wachten. Als we de kinderen vertellen dat ze eerst een poosje buiten mogen spelen, stormen ze allemaal naar buiten. Tijdens het spelen komen er uit alle hoeken van het dorp nog veel meer kinderen bij.

Met de vrouw van de dominee van deze kerk heb ik vorig jaar het hele jaar opgetrokken voor het alfabetiseringsprogramma in het dorp. Dat was een hele fijne samenwerking. Toen ik haar dit jaar vroeg om samen een kinderprogramma te organiseren in hun kerk, was ze meteen enthousiast. Zo'n kinderprogramma heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het voor de kinderen

heel belangrijk om op deze manier met de Bijbel bezig te zijn. Ze horen een Bijbelverhaal en leren in de week een nieuw lied en een Bijbeltekst. Daarnaast is het een bemoediging voor de zondagschool leiders van de verschillende kerken in dit dorp. Ik nodig door middel van een brief alle kerken uit om een of twee zondagschool leiders van hun kerk te sturen om aan het programma mee te werken. Het is een interkerkelijk programma, dat betekent dat we alle kerken in het dorp uitnodigen en gebruik maken van een van de gebouwen in het dorp. Op deze manier worden de zondagschoolleiders gestimuleerd om het werk met en voor de kinderen weer op te pakken of voort te zetten. We werken met een eenvoudig programma en we laten hen zien dat er niet veel nodig is om zo'n programma uit te voeren. Om die reden houden we het ook zo eenvoudig mogelijk. Dus niet iets lekkers of een kadotje uitdelen aan het eind van het programma.

Terug naar deze eerste middag van het programma. Het was een warme middag. Het was namelijk oktober, midden in het hete seizoen. Er zaten 150 kinderen in de kerk. Dat was vol, maar het was fijn. We leerden over David. David was een kleine jongen, maar hij kreeg een grote taak. En God hielp hem. Hij liet David niet alleen. Soms staan we voor iets onmogelijks, maar God is erbij. Hij weet precies wat we aankunnen en helpt ons erdoor. Dat is een grote les, elke keer weer, zeker aan het begin van een nieuw jaar.

Sanne Wittingen - Zambia



BEDANKT



Op De Hervormde School te Opheusden hebben de kinderen van de bovenbouw zich tijdens de sponsorloop in het zweet gerend om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor Stéphanos. Dat is goed gelukt!

Daarnaast hebben de kinderen van de onderbouw geld opgehaald met een kraskaart waarbij mensen konden krassen voor welk(e) product(en) ze wilden doneren. Bijvoorbeeld voor schoenen, schooluniform en/of allerlei schoolmaterialen. Samen hebben de leerlingen het prachtige nettobedrag van € 8022,55 opgehaald. Kinderen, heel hartelijk dank voor deze prachtige actie en de geweldige opbrengst!

lever uw *statiegeldbon* in voor
Stichting Stéphanos

en help kinderen als
Caroline
aan goed onderwijs



Stichting Stéphanos biedt hulp aan
(wees)kinderen in Malawi en Zambia.
Ook hun familie en dorpsgenoten profiteren hiervan.
Stéphanos zorgt voor onderwijs,
diaconale ondersteuning en evangelisatie.


Stéphanos

Meer weten?
www.stephanos.nl

De statiegeldbonnen die in januari werden ingeleverd in een kastje bij de automaat bij de Jumbo in Werkendam, komen ten goede aan Stichting Stéphanos. Dit heeft in totaal € 422,80 opgeleverd.



21 november heeft de werkgroep van Montfoort een puzzelmarkt georganiseerd in verenigingsgebouw Rehoboth. Een grote hoeveelheid tweedehands en nieuwe puzzels werden te koop aangeboden. De opbrengst van deze puzzelmarkt was € 816,40.



BEDANKT



Op 22 november stonden we met een kraam op De Katwijkse Winterfair. De verkoop van kaarten, boeken, puzzels, snoep e.d. bracht het mooie bedrag op van € 277,70.

De inkoop van de 124 amaryllisbollen die wij als werkgroep Katwijk verkocht hebben, is gesponsord door I Kook Leiderdorp/Utrecht. Heel hartelijk dank!

In december is een aantal kinderen met een mand met kaarten en snoep langs de deuren gegaan in Genemuiden. Zij hebben in totaal voor € 3275,- verkocht, allemaal bestemd voor Stéphanos. Hard gewerkt kinderen, bedankt!

In november hebben we in Katwijk en omstreken onze jaarlijkse worstenactie gehouden. Er zijn 300 worsten verkocht, met een opbrengst van € 1000,-.



Op zaterdag 22 november jl. hebben we voor het eerst een puzzelmarkt in Veen gehouden. De opbrengst hiervan was € 492,90.

Stichting Stephanos

ONDERNEMERSREIS MALAWI

🕒 25 september t/m 3 oktober 2026 📍 MALAWI

Samen met andere ondernemers onze projecten bezoeken én het prachtige Malawi ontdekken?

Wilt u uw kennis en middelen inzetten voor uw kansarme naaste? U bent van harte uitgenodigd om om D.V. 2026 deel te nemen aan de ondernemersreis naar Malawi!

www.stephanos.nl/ondernemersreis

Nog drie plekken beschikbaar!



Meer weten?
Neem contact op met Harry Droppert, 06-30167172 of voorlichting@stephanos.nl



POPPEN

Nieuwe voorraad





nummer 5123



nummer 5216



nummer 5117



nummer 5502



nummer 4318



nummer 4357



nummer 5125



nummer 2503NR



nummer 5109

Deze poppen en meer, vindt u op www.stephanos.nl/poppen

WIJ VERBINDEN GENERATIES!

Scan de QR-code!





WWW.TALENTOOLS.NL



UIT HET
LEVEN VAN...

...Martha Kalambalika

Martha is 39 jaar, getrouwd en moeder van vier kinderen. Martha deed haar landbouwkundige opleiding op de Stéphanos vakschool en werd daarna in 2009 aangenomen als landbouw assistente voor het dorpsontwikkelingsprogramma (Outreach). Haar verantwoordelijkheid lag destijds in het trainen van de verzorgers van de weeskinderen die in de dorpen wonen. Het gaat hierbij om nieuwe landbouwmethoden, irrigatie en het conserveren van voedsel. In 2015 werd het team versterkt en kreeg Martha de taak om de programma's die onder gezondheid en adoptie vallen te coördineren. Ze werkt nauw samen met overheidsinstanties in de regio. Ook coördineert zij het verzamelen en verzenden van informatie van en naar de sponsorkinderen en onderhoudt daarbij contact met de sponsor coördinator in Nederland.

Martha heeft een belangrijke rol gespeeld bij de benadering en acceptatie van HIV/AIDS. Op veel plekken in Malawi rust er nog altijd een groot taboe op HIV/AIDS. Ervoor uitkomen dat je deze ziekte bij je draagt, staat op veel plaatsen garant voor verstoting of zelfs fysieke bedreigingen. Door het beschikbaar stellen van medicatie en het opzetten van steungroepen door Stéphanos, is er meer openheid gekomen en krijgt het leven weer betekenis voor de mensen. Dit is mede door het

bespreekbaar maken van de gezondheidssituatie en de wekelijkse Bijbelstudies die de groepen met elkaar houden.

Daarnaast ondersteunt Stéphanos hen met het verbouwen van groenten, het gebruik hiervan voor het gezin en de verkoop op de markt. We begonnen in 2020 met 88 mensen in de HIV/AIDS steungroepen, nu zijn er meer dan 360 leden. Dit is niet omdat meer mensen het virus hebben, maar omdat er veel meer openheid is.

Er is veel meer openheid

Toen Martha bij Stéphanos kwam werken, was ze nog niet getrouwd. Nu wel en ze is een gelukkige moeder van vier jonge kinderen. Haar man is chauffeur bij een autoverhuurbedrijf en met de gezamenlijke inkomsten kunnen ze goed voor hun kinderen zorgen.

Martha is dankbaar voor het werk wat ze mag doen in de gemeenschap en de steun die Stéphanos in de achterliggende 17 jaren aan haar gezin heeft gegeven.




www.fotokaarten-stephanos.nl



nieuwe lijn: luxe enkele kaarten
op structuur/gehamerd karton


www.fotokaarten-stephanos.nl





... de nieuwe leden van de Raad van Toezicht: Roelof Talen en ds. W. Kos

Roelof Talen is getrouwd met Jannie en samen hebben zij vier dochters en een zoon. Roelof is werkzaam als directeur van familiebedrijf Talen Tools, waar hij elke dag met plezier werkt. Zijn nevenfuncties zijn vooral op zending gericht, omdat dit echt zijn betrokkenheid en liefde heeft.

Ds. W. (Gert) Kos is getrouwd met Rebekka en met hun drie kinderen wonen zij sinds oktober 2024 in Rijssen, waar hij de Hersteld Hervormde Gemeente mag dienen. Deze gemeente is zijn eerste gemeente. Daarvoor is hij werkzaam geweest als hovenier. Op de leeftijd van 21 jaar startte hij met zijn eigen hoveniersbedrijf, maar de Heere riep hem om te dienen in Zijn Koninkrijk. Na een studie van ongeveer elf jaar is hij bevestigd als predikant.

Op onze vraag wat hen heeft gemotiveerd om zich voor Stéphanos in te zetten, antwoordt Roelof dat hij zich al jaren bij het werk van Stéphanos betrokken voelt. 'Dit is extra verdiept door het bezoek aan Malawi met de ondernemersreis. De zorg voor kwetsbaren en het verspreiden van het Evangelie heeft me altijd na aan het hart gelegen.' Ds. Kos vertelt dat hij vanaf het begin van zijn studie en roeping zending in zijn hart heeft. 'Het was mijn verlangen om te mogen dienen op

het zendingsveld, maar de Heere wees mij voorsnog een andere weg. Niet naar het buitenland maar in Nederland. Toen Stéphanos op mijn pad kwam, kreeg ik de vrijmoedigheid om te solliciteren op de functie binnen de RvT. Ik ben dankbaar dat ik de mogelijkheid krijg om verbinding te houden met de zending.'

Beiden hebben binnen Stéphanos een rol gekregen en we vragen hen of zij hier iets over kunnen vertellen. Roelof vertelt: 'De rol die ik hoop te vervullen binnen de RvT van Stéphanos is Johan als bestuurder te steunen en te versterken, zodat hij de organisatie goed kan laten functioneren op alle gebieden.' Ds. Kos houdt vanuit zijn rol toezicht op de identiteit van Stéphanos. 'Stéphanos is bijvoorbeeld bezig met het opstellen van een Reformed Faith Identity. Mijn taak is om hierin mee te kijken en mee te denken om dit document (Bijbels) theologisch in te richten.' Verder vergadert de RvT zo'n vier keer per jaar waarbij de gang van zaken rondom Stéphanos wordt besproken.

Onze laatste vraag is of zij een wens hebben voor het werk van Stéphanos. Roelof wenst Stéphanos vooral continuïteit en stabiliteit en zegen op het werk. 'Want zonder de zegen van Heere kunnen we niets en ik wens dat dit ook altijd in de organisaties mag doorklinken.' Ds. Kos antwoordt hierop: 'De wens en het gebed is, dat het werk dat door Stéphanos wordt gedaan tot zegen mag zijn. Zowel in Malawi als in Zambia tot de opbouw en uitbreiding van het Koninkrijk van God. Zoals verwoord wordt in het gebed: Uw Koninkrijk kome.'

De ondernemersreis heeft mijn betrokkenheid verdiept



VERKOOP NIEUW & GEBRUIKT | VERHUUR BOUWKRANEN
TRANSPORT & MONTAGE | UITGEBREIDE SERVICE



KRBOUWKRANEN.NL

Houtdraaier 17, 7951 ZB Staphorst
Tel.: +31 (0)85 057 26 67
info@krbouwkranen.nl



ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRANEN

KRAXCLE.COM

Houtdraaier 14, 7951 ZB Staphorst
Tel.: +31 (0)85 087 93 10
sales@kraxcle.com

Nieuwe uitgaven



OP UW WOORD GESTADIG LETTEN

Biografie van Adrianus Cocquius (1617 - ca. 1683), met een hertaling van gedeelten uit zijn werken over het horen, lezen en onderzoeken van Gods Woord.
Gebonden, 127 blz.

BK99

€ 7,95



Vernieuwde uitgave

G.W. VAN LEEUWEN-VAN HAAFTEN NAAR HUIS

De moeder van Bob en Mardi ligt in het ziekenhuis. Daar ontmoeten de twee kinderen een oude man. Hij vertelt over de Heere. En hoe ze écht gelukkig kunnen worden.
Vanaf 5 jaar om voor te lezen en om zelf te lezen vanaf 7 jaar.
Gebonden, 70 blz.

BK25

€ 7,50

DITTEKE KLASSE-DEN HAAN BIDDAG EN DANKDAG

In het Bijbellesboekje 'Biddag en dankdag' gaat het over mensen die bidden en danken in de tijd van de Bijbel.
Om voor te lezen: vanaf 4 jaar
Om zelf te lezen: vanaf 6 jaar
• 8 kleurplaten
• 12 puzzels en opdrachten
Paperback, 44 blz.

BLB21

€ 4,75



Biddag en dankdag

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING

OPROEP

Help weeskinderen in Malawi en Zambia



Word frituurvet inzamelpunt

- Olthuis plaatst een container
- Wanneer de container vol zit, wordt deze op route gewisseld voor een lege container
- Stéphanos ontvangt een aantrekkelijke vergoeding voor de opgehaalde gebruikte frituurolie

Doet u mee?

Neem contact op met Harry Droppert. Mail naar voorlichting@stephanos.nl of bel: (06) 30 16 71 72

Olthuis.

Stéphanos



Dag jongens en meiden!

Hoera, de lente komt er weer aan! Zijn jullie ook zo blij als het weer lente wordt? We hebben deze winter prachtige sneeuw gehad, soms wel een heel dik pak! Maar als alles weer gaat groeien en bloeien is het buiten ook prachtig, vind je niet? Misschien worden er al jonge dieren geboren, lammetjes of kleine geitjes.

Weet je dat het in de Bijbel ook over lammetjes gaat? Er moest vaak een lam geofferd worden in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament gaat het over het Lam met een hoofdletter, dat is de Heere Jezus! Over een poosje zal het weer Goede Vrijdag en Pasen zijn, en dan denken we eraan dat de Heere Jezus, het Lam van God, leed en stierf voor de zonden van Zijn kinderen, maar ook dat Hij opstond uit de dood.

Doe maar weer goed je best op de puzzel of de kleurplaat.

Hartelijke groeten, *juf Nellie en juf Bea*

7-9 jaar

Weet jij welke jonkies er bij welke dieren horen? Elk moederdier heeft een of twee letters en elk jonkie heeft een nummer. Jij mag ze bij elkaar zoeken! Eronder zet je onder elk nummer de goede letters en dan komt er een zin uit. Deze zin is de oplossing.

	jonkie:		moederdier:
1	lammetje	n	zeehond
2	kuikentje	ho	schaap
3	biggetje	e	kip
4	puppy	aa	wild zwijn
5	kitten	er	uil
6	kalfje	de	hond
7	veulen	mt	eend
8	welp	le	kat
9	pulletje	ko	leeuw/tijger
10	uilskuiken	nt	koe
11	frisling	e	paard
12	huiler	ra	varken

1	2	3		4		5	6	7		8	9		10	11	12
---	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	---	--	----	----	----



KIDS

3-6 jaar

Op de kleurplaat zie je twee lammetjes bij hun moeder, maar ook nog andere dieren en bloemen. Zie je de leuke jonge eendjes? Maak er maar iets moois van!





Wij werken aan de toekomst van kinderen

Die dagelijks voortdurende zorg is voor ons pas echt waardevol als ze gegeven wordt vanuit de Bijbelse opdracht en als de Bijbelse boodschap in onze programma's doorklinkt.

Colofon

Uitgave van Stichting Stéphanos

Verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 8.000 stuks.

Grondslag van Stichting Stéphanos

Het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.

Directeur / bestuurder

J. van der Ham

Raad van Toezicht:

L. den Boer
Ds. W. Kos
J.W.D. Nijkamp
J.G. Roodhorst
R. Talen

Secretariaat:

Martine Bijkerk,
Postbus 148, 4250 DC Werkendam.
T: 06 143 31 164
E: secretariaat@stephanos.nl

Comité van aanbeveling:

Ds. C.J.P. van der Bas,
Ds. A.A. Brugge,
Ds. D.J. Budding,
Ds. G. Clements,
Ds. A.A. Egas,
Ds. A. Geuze,
Ds. L. Groenenberg,
Ds. A. den Hartog,
Ds. L.M. Jongejan,
Ds. J. Joppe,
Ds. G. Kater,
Ds. M. Klaassen,
Ds. W.M. van der Linden,
Ds. G. van Manen,
Ds. H. Roelofsen,
Ds. R.P. van Rooijen,
Ds. A.J.T. Ruis,
Dhr. D.J. Schouten,
Mr. C.G. van der Staaij,
Ds. K. Visser,
Ds. W. van Vlastuin,
Ds. J.A. Weststrate,
Ds. H. Zweistra

Voor voorlichting op scholen en verenigingen kunt u terecht bij:
Harry Droppert, 06-30167172,
voorlichting@stephanos.nl

Adreswijzigingen

We willen u vriendelijk vragen om adreswijzigingen schriftelijk door te geven.
Per post: Stichting Stéphanos,
Antwoordnummer 375,
3840 VB Harderwijk.
Per email: info@stephanos.nl

Bankrekening

Rabobank rek. nr.:
NL74 RABO 0335 3074 50
T.n.v. Stichting Stéphanos
te Hendrik Ido Ambacht
De bijdragen aan Stichting Stéphanos zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
Indien u voor een specifiek project wilt geven, graag het project vermelden.

Legaten / Erfstellingen

Wilt u Stichting Stéphanos testamentair gedenken, dan kunt u dat doen door te vermelden: Ik legateer aan Stichting Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht, een bedrag van Euro xx. Voor erfstellingen en voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Hoofdredactie

J. van der Ham

Eindredactie

J.C. Blaak

Ontwerp & drukwerk

Torendruk Nijkerk
ISSN 2214-6644
RSIN-009230178